

Hej Karin!

När jag skrev de tre böckerna "I begynnelsen var ..." presenterade jag allt jag hittat om scouting i Sverige till och med 1914, dock med en viss begränsning med hänsyn till tillgängligt utrymme. Främsta källan var tillgängliga scouttidningar, men jag letade också en del i ortspressen. Kårhistorierna presenterades sedan i sammandrag, där jag dock försökte få med så mycket som möjligt av väsentligt intresse.

I fråga om Motala bifogar jag mitt bakgrundsmaterial samt en sammanställning av allt som skrevs om scouting i Motala i Almanack för ungdom. Bilden är ganska usel; den är en ren fotokopia från originalboken. Vill man ha en bättre kopia, så får man nog gå direkt till originalkällan och scanna

Det finns säkert en del ytterligare skrivet om man letar ett tag:

1. Ortpressen var ofta mycket intresserad av vad som hände "på hemmaplan" de första åren. Kolla med lokaltidningen! Kungliga biblioteket i Stockholm har också mikrofilm av ett stort antal dagstidningar.
2. Framför allt kan det vara givande att läsa Scouten, där kårerna ofta berättade om vad de hade för sig. Se i första hand de artiklar, som i bifogade dokument är omnämnda av författaren till Nordisk Spejderbibliografi.

Förbundsarkivet på Kjesäter är ännu ett tag en guldgruva för en kårforskare. Här finns stora mängder årsrapporter, som kårerna lämnade till förbundet från mitten av 1920-talet till slutet av 1960-talet. För tiden därefter finns i stor utsträckning kopior av förbundets datalistor; årgångarna för tiden fram till början av 1980-talet finns dock på Riksarkivet i Stockholm.

Om ni är intresserade av att forska vidare själva, så är ni välkomna till förbundsarkivet på Kjesäter efter helgerna. Jag räknar med att arbeta där åtminstone delar av veckorna i januari, troligen även en bit in i februari. Sedan blir det dags att packa ihop och flytta arkiven till Riksarkivet. Hör därför av er till mig dessförinnan (mail eller telefon hem 08-31 16 67).

I fråga om annonsen för Motala boy scout-cacao har jag tyvärr ingenting mer att bidra med. Jag hittade den i Sydsvenska Dagbladet Snäll-Posten den 2 juni 1910.

Vänliga hälsningar!  
Georg Sterzel