

Scoutmuseet flyttar från Kjesäter till Stockholm

Utflyttning och förändring

Kjesäter är som bekant på väg att säljas. Därför har det varit nödvändigt att söka nya lokaler för Scoutmuseet, som under 25 år har funnits i slottets östra flygel. Placeringen där kändes naturlig på den tiden, när Kjesäter var scouternas folkhögskola och en av de centrala punkterna för Svenska Scoutförbundet. En nackdel har varit att museet var litet krångligt att ta sig till. Det fick alltså inte så många besökare, utöver dem som ändå skulle till Kjesäter i andra ärenden.

Inte bara för besökare har läget varit en smula besvärligt. Av oss inblandade i Förbundsarkiven och Scoutmuseet är det få som bor i närheten av Vingåker och Kjesäter. Detta är kanske ett av skälen till att Scoutmuseet har blivit litet statiskt. Det har alltså inte hänt så mycket med utställningarna under de här åren. I stort sett är museet likadant nu, som vid det högtidliga öppnandet den 25 april 1987. Och kanske kan man konstatera att där visas en rad fina saker på ett mycket snyggt och smakfullt sätt, men att utställningarna inte är särskilt spännande eller pedagogiskt genomtänkta, snarare litet sterila. Redan före beslutet om att sälja Kjesäter hade vi därför börjat diskutera hur vi skulle kunna skapa ett Scoutmuseum, som i högre grad kunde kittla fantasin och inspirera dagens scouter och scoutledare till en ännu bättre och mer kvalificerad verksamhet.

Nu får vi lov att också försöka förverkliga de ambitionerna, när Scoutmuseet måste etableras i nya lokaler. Vår plan idag är att även lyfta fram sådant, som under rörelsens första 100 år har bidragit till en väl fungerande scoutverksamhet, och att samtidigt få besökarna att reflektera över hur detta skulle kunna tillämpas i nutid. Vi känner att Scoutmuseet har ett ansvar! Här finns erfarenheten och det historiska perspektivet, liksom material för att illustrera de här sakerna på ett konkret sätt. Dessutom finns numera möjligheter att också utnyttja digitala medier i utställningen. Det kan, dels göra den roligare och mera interaktiv för besökarna, dels bidra till att Nya Scoutmuseets budskap når fram bättre.

Nybyggnad och inflyttning

Scoutmuseets nya lokaler ligger i Stockholmsförorten Örnberg, på gatuplanet i samma hus som riksförbundet kansli, men med ett eget avtal. Museet riskerar alltså inte att behöva flytta, ifall kansliet skulle byta kontorslokaler igen.

Naturligtvis hade vi gärna önskat fler kvadratmeter, men efter mycket funderande och ritande tror vi att Nya Scoutmuseet nu ändå kommer att få bra förutsättningar för sin verksamhet. Förutom utställningslokalerna, som faktiskt blir rymligare än på Kjesäter, har vi även lyckats pussla in utrymmen för både arbete, föremålslager, rekvisitaförråd och bibliotek. Nu hoppas vi bara att planerna också kommer att stämma med verkligheten, det vill säga att allt verkligen får plats!

För närvarande, augusti 2012, pågår en intensiv ombyggnad av lokalerna. Väggarna finns på plats, och vatten, avlopp, el och ventilation håller på att installeras. Sedan måste bland annat en ny kompakt-hyllanläggning upp, innan museiföremålen kan börja flyttas in. Ambitionen är att ett flyttlass till Nya Scoutmuseet ska gå från Kjesäter i slutet av oktober med montrar, skåp, hyllor, böcker, museiföremål mm mm. Och vi drömmer om en nyinvigning S:t Georg 2013!

Vi kommer att behöva flera medarbetare för att klara allt detta, inte minst för själva inflyttningen! Skriv gärna en rad till mig på haj@ubab.se, om du vill vara med i jobbet för Nya Scoutmuseet.

Nya Scoutmuseet

Vår förhoppning är att den nya platsen ska få fler besökare att hitta till Scoutmuseet. Inte minst vill vi ha dit scoutavdelningar, såväl kvällar som helger. Och vi hoppas att både scouter och ledare ska inspireras och lära sig något av sina besök på Nya Scoutmuseet.

Håj

Hans-Åke Jansson